

weg van de wint^{er}

Voor wie weg is van de winter, zes geweldige plekken waar je de winter op z'n best beleeft en waar (bijna) alle heerlijke clichés opgaan: witte bergen, groene naaldbomen, mooie wandelingen, sportieve skitochten, weldadige wellness, knisperend haardvuur, voortreffelijke wijnen en zalige spijzen.

TEKST MYRTHE DE BOER



FOTOGRAFIE ELLEN VAN BENNEKOM

Hotel Schwarzschild, Italië

In het Zuid-Tirolse plaatsje Lana vind je tussen de wijnen en boomgaarden Hotel Schwarzschild. Een design-hotel waar je heengaat om volledig ondergedompeld te worden in rust, kalmte en warmte. Geen warmte in de zin van zon, maar van de reguliere en Finse buitensauna, het stoombad, de binnen- en buitenzwembaden, een open haard en hartverwarmende gerechten. Eten kan bij een van de twee restaurants van het hotel, waarbij wordt gewerkt volgens het concept *garden to table*. Er worden dagelijks twee yogasessies gegeven, wandelingen in de Italiaanse bergen georganiseerd, je kunt er (e-)bikes huren en de spabehandelingen zijn ook een dikke aanrader. Het verwarmde buitenzwembad heeft zelfs speciaal verkwikkend water. Een tikkeltje holistisch dus, maar als je daar wel van bent, is dit viersterrenhotel absoluut een schot in de roos. schwarzschild.com



WARMING-UP

Buiten mag het dan koud zijn, binnen in deze wellnesshotels krijg je het bloedheet. Hard werken hoor, al die massages, sauna's en stoombaden.



Rrrrrrelax

Deze duurzame, vegan koffer rolt top dankzij de Japanse wielletjes die 360 graden draaien. In 3 maten en 16 kleuren vanaf € 370 horizn-studios.com

Runo, Finland

Volgens hotel Runo vergroot niet alleen comfort maar ook schoonheid ons welzijn en dat zie je in deze kunstzinnige Finse optrek, te boeken via Design Hotels, in alles terug. Het ruim honderd jaar oude art-nouveaugebouw is onlangs omgetoverd tot een prachtig hotel, waarbij design en wellness de boventoon voeren. Runo (Fins voor 'gedicht') vind je in het historische stadje Porvoo, op zo'n dertig kilometer van Helsinki. Na een dag skiën of langlaufen in skigebied Kokkonniemi rol je zo de unieke Attic Sauna in, een moderne versie van de traditionele Finse sauna die doet wat hij belooft: het lijf lekker opwarmen na een dag op de piste. De kamers zijn minstens zo fijn, met Scandinavisch design, een rustgevend kleurenpalet, fijne bedden en een stomer van het Zweedse Steamery om zonder kreukels aan het diner te verschijnen. Designhotels.com



Le Barn, Frankrijk

Le Barn is een prachtige negentiende-eeuwse boerderij op drie kwartier rijden van Parijs. Het hotel bestaat uit twee landbouwschuren, opgedeeld in 73 kamers en omringd door sprookjesachtige natuur. Midden in natuurpark Haute Vallée de Chevreuse vind je een oude windmolen die de mannen van Le Barn omtoverden tot spa. Niet zomaar een spa, maar eentje met een hamam en Noorse baden in de openlucht. En eentje waar je van ayurvedische massages kunt genieten en je je voeten kunt laten masseren door een reflexoloog die elk kwaaltje onder handen neemt. Een spa ook met geweldig uitzicht op het veelkleurige bos en de houten paardenstallen. De paarden, die zie je op het landgoed. Dat is niet toevallig, want Le Barn is opgezet door paardensportliefhebber William Kriegel en natuurliefhebber Edouard Daehn. Het bos van Rambouillet, dat aan het perceel van Le Barn grenst, kun je daarom te paard ontdekken, of je nu een ervaren of gelegenhedruiter bent. Zo nodig kun je een cursusje doen bij de bekende stoeterij La Cense, die pal naast Le Barn ligt. Niet zo'n held met de binken? Weer twee kilometer verderop kun je net zo leuk wat ballen op de golfbaan slaan. Verder is het bij Le Barn heerlijk dineren in het groene restaurant en goed neerploffen in een loungestoel in de knusse filmzaal, waar klassieke films als *James Bond* en tal van musicalfilms worden gedraaid. lebarnhotel.com ►





COOLING DOWN

We zakken niet af naar het zuiden maar stijgen juist op, de Alpen in. Want daar in de besneeuwde bergen liggen drie designhotels waar verwennen standaard op het menu staat.



Touché

De iconische tas Le Plage, maar dan large. Toepasselijk: de rode lijnen zijn skipistes. € 280 longchamp.com

The Cómodo, Oostenrijk

Vanaf 27 januari 2023 zijn de Oostenrijkse Alpen een parel rijker, want dan opent het zeer stijlvolle boetiekhotel The Cómodo in Bad Gastein. Het warme, eclectische interieur van het hotel is geïnspireerd op de jaren zestig en zeventig, met kleuren als wijnrood en flessengroen die afsteken tegen de eiken- en grenen houten vloeren en accenten. De kunst en de boeken in The Cómodo zijn zorgvuldig gecureerd door eigenaar en architect Barbara Elwardt en ontwerper Piotr Wisniewski, en door de grote ramen in de lobby kijk je – met een beetje mazzel vanuit je hotelkamer – uit op het dennenbos en grote dalen. De hotelkamers zijn speels ingericht en voorzien van een regendouche en vloerverwarming, de suites hebben daarbij nog een vrijstaand bad, een woonkamer met werkplek en een platenspeler. Vul je dagen met skitripjes en mooie wandelingen, bezoek de spa, yogastudio, fitness of bioscoop en geniet van de pure gerechten in het *farm-to-table*-restaurant. thecomodo.com

Anders Mountain Suits, Italië

In het hart van de Dolomieten, het noorden van Italië, is onlangs een knap designhotel geopend. Op 1850 meter hoogte vind je de Anders Mountain Suites, een hotel en familiezaak ontworpen door Andreas Plattner. Omgeven door de Alpen van Zuid-Tirol, waar je het allerbest kunt skiën, wandelen en fietsen, heb je vanuit het hotel een waanzinnig uitzicht op de Italiaanse bergen. Het interieur straalt kalmte en warmte uit, dankzij het minimalistische gebruik van meubels en de open haarden. Rustig zit je er sowieso, want in het hotel verblijf je met maximaal veertien personen. anders-suites.com



Berggezicht

Onmisbaar in de sneeuw: een zonnebril met uv-bescherming. Shape 2 € 200 rains.com



TOBIAS KASER PHOTOGRAPH



Sneeuwzeker

Een klassieke gymtas (of weekendtas) maar dan van een waterdichte PU-gecoate stof. Robuust en perfect voor actieve vakanties. € 60 rains.com



Arlberg, Oostenrijk

De zonen van Lady Di leerden er skiën en onlangs kreeg het een grote make-over van alweer de derde generatie eigenaren: we hebben het over hotel Arlberg in het Oostenrijkse Lech, waar ook onze eigen royals op skivakantie gaan. Het sfeervolle hotel heeft zijn charme behouden en een betere en grotere binnenspa en verwarmd buitenzwembad toegevoegd. En hoewel Lech wordt geroemd om zijn skifaciliteiten, hebben de nieuwe eigenaren – het jonge stel Benjamin Schneider en Patrick Krummenacher – ingezet op sportieve activiteiten als sneeuwschoenwandelen, langlaufen en wandelen. Voor ieder wat wils dus, in Lech. arlberghotel.at ■



BUREAU RABENSTEINER